

Eventyret om den forsvundne ring

Roller

Stemme

Prinsessen

Stemme

Der var engang en prinsesse. Hun boede på et meget stort og smukt slot. Slottet lå på den allerhøjeste og allergrønneste bakketop i hele Regnbuedalen.

Prinseesen

Kom, vi skal ud i skoven og plukke.

Stemme

For at komme til skoven, skulle hun løbe igennem hele Regnbuedalen, forbi mosen, igennem hele Humledalen, og så endte man i skoven.

Prinsessen

Vi skal samle mange jordbær - for jeg vil lave jordbær-marmelade. Hov, hvad var det for en lyd?

Stemme

Hun kiggede op og en trold stod foran hende.

Prinsesse

Du ser da ikke så slem ud, hva´? (Trolden brummer.) Hedder du Bluffe.

Stemme

Bluffe viste hende vej til en ønskebrønd.

Prinsesse

(Trolde brummer) Hvad siger du, Bluffe? Hvis man kaster noget betydningsfuldt ned i brønden, så vil der komme en stor sky og forme sig som de smukkeste enhjørninger.

Stemme

Det ville prinsessen gerne se - og hun løb tilbage gennem skoven, ned forbi Humledalen, rundt om mosen. Hun løb op gennem hele slottet og endte på sit værelse på den øverste etage. Hun ledte overalt efter en meget værdifuld ring, som havde gået igennem hele 12 generationer i hendes familie. Hun fandt endelig ringen og løb så tilbage i skoven, hvor Bluffe ventede.

(Brøl)

Prinsesse:

Hvad er det?

Stemme

En kæmpe drage kom hen imod hende. Hun var bange og løb om bag et træ for at gemme sig. Den var grøn og havde røde store øjne.

Prinsessen

Kom, vi løber væk ... skynd dig ... Nej, jeg har tabt ringen ... hvd nu. Åh, nej hvad gør jeg? Jeg må tale med bierne ... Kære bier, hør her: Vil I ikke stikke dragen.

Stemmen

Og det ville bierne gerne

Prinsessen

Kære kære fugle: Vil I ikke også hjælpe mig.

Stemme:

Da hun havde fået hjælp af alle dalens og skovens dyr, var hun ikke bange mere. Pludselig så hun en hvid, stor hest som var på vej hen imod hende i fuld galop. På hesten sad prinsen af Humledalen i den flotteste sølvrustning og gjorde tegn til prinsessen om, at han ville hjælpe. Han trak sit kæmpe store, glatte, skarpe og skinnende sølvsværd og stak det ind i dragens øje.

Prinsessen

Jeg kunne aldrig have overvundet dragen uden din hjælp. Du har reddet mit liv.

Stemme

Prinsen stak sin hånd ned i lommen og fiskede noget op. Han rakte hånden frem mod prinsessen, satte sig ned på knæ og gav hende en ring på fingeren.

Prinsessen

Det er min ring. Den jeg tabte ...

Stemme

Hendes ansigt lyste op, og hun gav ham et kys.